



GOEDHEID

Ik heb altijd een zachte hand gehad
voor de bomen.

Voor die van buiten
en die in de stad
zijn gekomen.

Ik ben altijd anders geweest dan de wind,
die uiteindelijk de bomen kan breken.

Ik vertegenwoordig
een zeker soort kind,
dat zich nergens hoeft te wreken.

Pierre Kemp

