

11

# HULST

*Ilex Aquifolium*

 2000?

Waarom doet de hulst zo stekelig?  
Eenvoudig ter verdediging tegen de grote graseters in bos en weide. Voor vogeltjes biedt die stekeligheid bescherming tegen katten en roofdieren. Ook de citroenvlinder overwintert veilig onder hulstbladeren.

Maar is hulst dan zo lekker?

Voor het vee blijkbaar wel: de boeren van weleer gaven het aan hun beesten – niet alle bladeren zijn even stekelig. De jonge scheutjes aten ze zelf in een omelet. Met de bladeren vol stekels veegden ze de schoorsteen. Voor merels, duiven en lijsters zijn de rode bessen die aan de vrouwelijke bomen hangen een echte lekkernij, en zo verspreidt de hulst zich. Als wij mensen die bessen eten moeten we braken, en het is maar goed ook, want een te groot aantal zou ons fataal zijn. In de Elzas wordt er wel brandewijn van gestookt. Goethes loopstok en Harry Potters toverstok waren trouwens van hulzenhout, net als veel witte schaakstukken. En een gezellige Kerst zonder hulst, symbool van de onsterfelijkheid, is bij ons ondenkbaar.

[www.josvertelt.nl](http://www.josvertelt.nl)



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

