



ESDOORN

Acer

 1986

Iedereen houdt van de esdoorn. De Canadezen uiteraard, vanwege hun wereldberoemde *sirop d'érable* (*Maple syrup*) uit Québec. Zij hebben van het esdoornblad zelfs hun nationaal symbool gemaakt. De Japanners bewonderen de prachtige rode en gele schakeringen van de herfstbladeren zó graag dat ze er zelfs een woord voor hebben: *momijigari*. Ze maken er schitterende bonsaiboompjes van. De kinderen spelen overal ter wereld met de gevleugelde vrucht, de *samara*, die als een helikoptertje eindelijk in de lucht blijft ronddraaien en met de wind mee het eetbare zaad erg ver kan meedragen. En natuurlijk ook de vaklieden die graag het hout gebruiken voor meubels, vloeren en voor violen, zoals Stradivarius. Zelfs het Paard van Troje schijnt van esdoornhout gemaakt te zijn geweest. Het is een zeer gewilde boom en er zijn inmiddels zoveel soorten esdoorns dat er speciale botanische tuinen (*aceretums*) aan gewijd zijn: de grootste ter wereld bevindt zich in Boskoop.

www.josvertelt.nl



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

