

2

BERK

Betula

 2017

De mooie witte schors van de berk, met zijn papierdunne laagjes, maakt hem alom herkenbaar. In de lente hangt hij vol met kleine vrouwelijke bloemen en sierlijke mannelijke katjes. Zijn dunne takken zijn bijzonder buigzaam en dus zeer geschikt om ermee te zwiepen. Dat doen bijvoorbeeld de Finnen in de sauna: lekker slaan en zweten. Piet, de vriend van Sinterklaas, gebruikte vroeger berkentakken als roe, om daar rond 5 december mee te dreigen. In het hoge noorden leven in de oneindige berkenbossen nog steeds volkeren waaraan deze boom bijna alles geeft wat nodig is voor het dagelijks leven.

Hout voor huizen en dakbedekking, brandhout dat niet droog hoeft te zijn, sap waarvan je wijn en siroop maakt maar ook lijm, of olie tegen muggen. Van de schors maakt men kano's, rugzakken, veldflessen, schoenen en kleren, papier en aanmaakhout voor het vuur. Takken en bladeren zorgen voor bezems, verf en zeep. Geen wonder dat de berk de nationale boom van Rusland is.



www.josvertelt.nl



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

