

10

MOERASEIK

Quercus Palustris

 2017

De eik wordt met recht de koning van het bos genoemd. Het was voor Keltische en Germaanse volkeren een heilige boom: de wijsheid van de druïde was zo solide als een eik. Door zijn diepe penwortel is de eik een natuurlijke bliksemafleider (en dus *de* boom voor oppergoden). Hij kan wel duizend jaar oud worden en biedt tijdens en na zijn leven onderdak aan enorm veel dieren, insecten, zwammen en mossen. Hij is daar ook van afhankelijk: zonder de gaai en de eekhoorn raken zijn eikels niet ver van de boom. Eikels waren in de Middeleeuwen het hoofdvoedsel voor varkens. Voor mensen en paarden zijn ze giftig vanwege het hoge tanninegehalte, dat wel goed van pas komt voor het looien van leer. Je kan er wel surrogaatkoffie van maken. Eikenhout wordt met de jaren net zo hard als ijzer: ijzersterk. Het is gewild voor daken- en botenbouw. Voor één oorlogschip werden in de Gouden Eeuw wel 3700 eiken geveld. Eiken zijn er in allerlei soorten: dit is een moeraseik, dus geen kurkeik en ook geen 'truffeleik'.



www.josvertelt.nl



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

