



ELS

Alnus

 1986

Juist waar de meeste andere bomen niet graag groeien – op natte en zuurstofarme gronden – gedijen de elzen het beste.

Overstroomde oevers, moerassen, drassige polders: de els vindt het best om lang ondergedompeld te blijven.

Het is ook het enige hout dat onder water nooit rot: handig voor brugpilaren, heipalen en beschoeiing. Het hout is rood van kleur en gemakkelijk te bewerken tot speelgoed, maquettes en keukengerei.

In de lente hangen de lange mannelijke elzenkatjes aan de boom nog vóór de bladeren er zijn. De vrouwelijke katjes geven de elzenproppen, die het hele jaar aan de takken blijven zitten. Weinigen weten dat de elzenknopjes goed tegen reuma zijn.

Wat wel goed bekend is, is het beroemde gedicht van Goethe, *De Elzenkoning*. Het verhaalt van een vader die 's nachts met zijn zieke kind in de armen door het bos galoppeert. Het kind vraagt zijn vader te hulp omdat de kwaadaardige Elzenkoning hem roept. Tevergeefs...

www.josvertelt.nl



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

