

12

JAPANESE KERS

Prunus Serullata

 2011

De Japanse kers geeft weliswaar geen kersen, maar wel pure schoonheid. De kwetsbare roze bloemen komen tot bloei vóór de bladeren uitkomen, en maken van de boom één groot boeket. In Japan wordt de vluchtige bloeiperiode van de *sakura* sinds de 8e eeuw gevierd tijdens het *Hanami*-feest. Iedereen krijgt vrij en gaat met gezin of vrienden op het gras onder de bloemenzee zitten, om samen te eten en *sake* te drinken, de Japanse rijstwijn. Hoe prachtig de bloemen ook zijn, bij elke zuchtje wind verliest de kers enkele bloemblaadjes. Deze vergankelijkheid van de bloemen is een metafoor voor het leven van de mens zelf: mooi maar kort. Het feit dat een Japanse kers ongeveer dezelfde levenslengte heeft als een mens (70 jaar) en net als een mens in een paar dagen dood kan gaan, maakt deze vergelijking alleen maar sterker. Maar als het idee van de dood je ontmoedigt, houd dan in gedachten dat de essentiële olie van de Japanse kers een goed middel is tegen stress. Zoals zo vaak in de natuur, is het geneesmiddel dichtbij de kwaal te vinden...

www.josvertelt.nl



Ook in andere talen



Also in other languages



Ankaŭ en aliaj lingvoj

